



Ze hebben iets ouds. Iets oers.
Met hun gepantserde huid lijken ze
overblijfselen uit de prehistorie

FRIENDSHIP / VRIENDSCHIP



Ik benoem u tot opperhoofd der
roodvachten, schrik der vogels,
vrees der muizen, nachtmerrie der
pieren en Duitsers

FRIENDSHIP / VRIENDSCHIP



Als ik vier minuten eerder
op het pleintje had gestaan
zou ze dan zijn blijven wachten?
Was het dan misschien nog aan?

FRIENDSHIP / VRIENDSCHIP



Achter het timmerhuisje, op twee blokken hout, ligt nog een bootje, een echt roeibootje, gemaakt van groene planken. Op zijn kop, maar je kunt wel lezen dat het Emilia heet.

FRIENDSHIP / VRIENDSCHIP



Tusschen droom en daad staan
wetten in den weg en praktische
bezwaren

FRIENDSHIP / VRIENDSCHIP



Er was eens een koning die zeven zonen had van wie hij zoveel hield dat hij ze nooit allemaal tegelijk kon missen. Er moest altijd eentje bij hem blijven.

FRIENDSHIP / VRIENDSCHIP



'Wil je een Blue River-verhaal,
Perry?

Ik zal je het mijne vertellen

FRIENDSHIP / VRIENDSCHIP